

nieuwsbrief december 2017

Lieve familie, gemeente, vrienden en bekenden,

De winter heeft z'n intrede gedaan met sneeuw op de bergen en ijs op de autoramen. Het is nog maar "dunnetjes" allemaal, maar zeker de avonden en nachten zijn al flink koud. We voelen goed het verschil tussen Durrës, een stad aan de zee en de wijk hier in Tirana die aan de voet van de berg Dajti ligt. We vinden het fijn om jullie weer te kunnen informeren over de voortgang van ons werk hier met alles wat daarbij komt.

Kinderwerk:



De kinderclub draait inmiddels al zo'n drie maanden en we zijn blij te kunnen zeggen dat de band met deze kinderen steeds sterker wordt. Ook hier zien we een verschil tussen Durrës en Tirana. De kinderen hier zijn drukker, onrustiger en ook wel brutaler, maar toch is het dan mooi om te zien dat er langzamerhand een band is ontstaan en er wederzijds liefde groeit. De extra bijeenkomsten op woensdag en donderdag hebben daar zeker aan bijgedragen. In dat uur hebben we een creatieve verwerking van het Bijbelverhaal en daarna spel. Maar omdat dit kleine groepen zijn heb je meer contact en kom je tot fijne gesprekjes met elkaar.

Het team is inmiddels ook redelijk stabiel en dat komt het geheel van het werk ten goede. We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het kerstfeest wat we 23 december 's morgens met de kinderen hopen te vieren. Het is een voorrecht om hen te vertellen wat Kerstfeest echt betekent. Hij, die rijk was, werd arm, om ons, die arm zijn, rijk te maken! (naar aanleiding van de tekst uit 2 Kor. 8:9)

Begin van de zondagse kerkdiensten:

Iedere donderdag wordt er in de wijk geëvangeliseerd en maken we bekend dat er binnenkort begonnen wordt met kerkdiensten. DV 23 december zal er 's middags om vijf uur een kerstdienst worden georganiseerd waarbij de volwassenen zullen worden uitgenodigd. Tegen die tijd hopen we zo'n 800 uitnodigingen uit te delen en rond te brengen. Bid a.u.b. met ons mee dat er veel gehoor aan gegeven zal worden, maar bovenal dat het woord van God rijk gezegend zal worden.

Het kerkcentrum is inmiddels ook verrijkt met een prachtige zithoek, mooie gordijnen en aardig wat snuisterijen die het geheel tot een hele fijne ruimte hebben gemaakt. Een aantal weken geleden kwam hier een groep Amerikanen, die een project voor zigeunerkinderen sponsoren. Zij kregen voor het centrum in Fresku een mooi bedrag mee en ze hebben met elkaar er heel wat uurtjes doorgebracht om alles op te fleuren. Het resultaat mag er zijn!



Vrouwenwerk:



Vanaf het begin zagen we erg naar uit om met deze groep te gaan beginnen, maar zonder contacten is dat niet mogelijk. Na verloop van tijd kregen we wat contacten met ouders die hun kinderen naar het centrum brachten en bespraken we de mogelijkheid om met vrouwen te beginnen. Er werd positief op gereageerd en zo werd de datum geprikt om deze activiteit te starten. Spannend, zo'n eerste keer. Zullen er komen? Hoe zullen ze reageren? Hoe moet je beginnen? In Yzberisht hebben we gezien dat er eerst met creatieve activiteiten werd begonnen om elkaar te leren kennen, dus dat hebben we hier ook overgenomen. De eerste keer kwamen er vier vrouwen en na een paar weken zijn er al twee bijgekomen. Al hadden we nog geen officiële les voorbereid, toch kwamen er al snel de gesprekken over het geloof op gang en dat hebben we benut! Laatst keer hebben we een gedeelte uit het evangelie van Mattheus gelezen over het kerstfeest en er met elkaar over nagedacht. Er is goede aandacht en dat stimuleert om al snel met hen de Bijbel samen te gaan lezen. Natuurlijk hebben we hiernaast ook creatieve activiteiten met hen. Wat een zegen dat we al zo snel een vrouwengroep kunnen beginnen!

De laatste keer dat we in Yzberisht bij de vrouwen daar waren, hebben we een les gegeven over de gelijkenis van het verloren schaap. Ook daar was veel aandacht. Fijn dat de vrouwen daar nu zelf verder gaan.

Het huisje van Katerina:



Ruim een maand geleden kwam er een verzoek van de kerk of we de mogelijkheid hadden om een arme familie te helpen een woonbaar onderkomen te bieden.

Samen met mensen van de kerk zijn we er wezen kijken en schrokken dat mensen in zulke omstandigheden leven. Katerina heeft enkele jaren geleden haar man verloren door een

ongeluk op zijn werk en kort daarop ook haar dochter door een ziekte aan de nieren. Zij heeft dit niet kunnen verwerken en is psychisch ingestort. Het is sociaal gezien een zwakke familie en enkele van haar kinderen verkeren meer in het weeshuis dan thuis. En dan wonen in iets wat amper de naam van schuur mag dragen... We hebben contact opgenomen met de stichting Hoop voor Albanië en gelukkig hebben zij het als project opgenomen. Inmiddels is de verbouwing begonnen zoals u op de foto's hierboven kunt zien. We zullen u zeker het resultaat toesturen in de volgende nieuwsbrief.

De dominee en een zeventienjarig meisje:

Onze voorganger, dominee Akil Pano, vertelt over toen het land open ging... (dominee zit naast Nellie, samen met zijn vrouw):

"Toen het systeem viel (het communisme) kwamen er veel zendelingen het land binnen en verschillenden van hen begonnen een Bijbelschool. Ik ben daar naar toe gegaan en we kregen prachtige lessen. Mijn ziel was dorstig en ik dronk het allemaal in als water. Na een aantal lessen werd het tijd om het geleerde ook in praktijk te brengen. We moesten de straat op en gaan evangeliseren. Iedereen was wat beschroomd, maar we deden het. Met een groepje gingen we naar het centrum van Tirana en daar klonk ik op een verhoging en begon te spreken over de Heere Jezus. Veel mensen bleven staan luisteren en in een korte tijd stond het hele plein vol. Dat gaf meer vuur om te spreken. Maar het werd zo druk dat de straten ook vol kwamen te staan en de auto's niet meer door konden. Dat liep natuurlijk uit de hand. En ja hoor, daar kwam de politie die aangaf dat ik moest stoppen en weggaan. Ik vroeg om een paar minuten en ging verder met preken. Dat ging zo een paar keer door totdat ze kwamen, me oppakten en meenamen in hun politiebuis. Gelukkig ging het allemaal zonder geweld. Ze zeiden dat ze een aantal rondjes met me zouden rijden totdat de opstopping opgelost was. Ik ging in de bus gewoon verder met vertellen over de Heere en de polities luisterden met aandacht. Maar wat gebeurde er... toen we na een aantal rondjes rijden terug kwamen op het plein, stond de boel nog helemaal vast. Op het podium waar ik had gestaan was een zeventienjarig meisje van de Bijbelschool geklommen en was verder gegaan met evangeliseren!"



We zien ook op de dag van vandaag dat er bij de christenen nog veel bewogenheid is met anderen die de Heere nog niet kennen. Zeker als het gaat over ouders, ooms, tantes, enz. Daar horen we hen regelmatig ook vurig voor bidden op de gebedsstond.

Wat een voorrecht om binnen deze groep een plaats te hebben om het evangelie van vrije genade nog steeds door te mogen geven. De Heere heeft beloofd dat Zijn woord niet leeg zal weerkeren! Gesterkt door Zijn beloften mogen we doorgaan!

Ook bij deze willen we u allemaal hartelijk danken voor uw bijdragen. Zo kan het werk hier doorgaan! We denken dan aan uw geldelijke steun, maar zeker ook aan uw gebeden.

We wensen jullie voor het komende kerstfeest en het nieuwe jaar Gods rijke zegen toe. "Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede zou rijk worden." 2 Kor. 8:9

Hartelijke groeten,
Ineke en Nellie Keijzer

Vanuit het Thuisfrontteam (TFT) van Ineke en Nellie:

Bewogenheid, “innige gevoelens van barmhartigheid van onze God” Lukas 1 vs. 78a
Het is nog geen zes maanden geleden dat Ineke en Nellie in Fresku zijn begonnen met hun nieuwe taak. Als Thuis Front Team (TFT) zijn we dankbaar dat God hen zo een open deur heeft gegeven.

Het werk vraagt heel veel van hen, alles is nieuw: de mensen, de omgeving en de kerkelijke gemeente. Bidt u mee om kracht voor hen? U heeft het kunnen lezen wat hun ervaringen zijn. Hartverwarmend, ook wel om een beetje jaloers op te zijn. Als ik lees hoe met name de jonge mensen **bewogen** zijn met de geestelijke nood van hun familie. Mensen om hen heen die de redding door het bloed van de Heere Jezus nog niet persoonlijk kennen. Wat een zegen is dat als de geestelijke nood wordt gevoeld. Dat dit leidt tot gebed en aanzet tot woorden van getuigenis en daden van liefde.

In deze adventtijd staan wij er bij stil dat God ook met **innige gevoelens van barmhartigheid** was en is vervult. Zoals hier in de Lofzang van Zacharias is geschreven. Johannes die de mensen mag vertellen van de redding die er is in Jezus Die komen zou. Diezelfde gevoelens van **barmhartigheid** toonde de Heere Jezus toen Hij op de aarde was. Als Hij de schare voor Hem zag “als schapen zonder herder”.

Wat een heerlijk werk mogen Ineke en Nellie dan doen in Albanië. Vertellen van de zaligheid (de redding) die er is door de vergeving van zonden door het verlossende werk van Jezus Christus.

Als TFT zijn we dankbaar dat we achter de schermen indirect mee mogen werken aan de verkondiging van het evangelie. Ik hoop dat u ook die innige gevoelens van **barmhartigheid** kent. Misschien is dat ,zonder dat u dat beseft, wel de reden waarom u dit werk steunt. Weet dan dat dit genade van God is Die u dat geeft. Hem komt daarvoor de dank en eer toe.

We danken iedereen die financieel heeft bijgedragen in de afgelopen tijd. Wilt u nog eens overdenken waarom u gegeven heeft? Het is namelijk van datgene wat God u te leen heeft gegeven. In vijf maanden tijd komt er een mooi bedrag aan vaste maandelijks giften binnen. Daarnaast gelukkig ook vrije giften. God weet dat er voor de toekomst meer nodig is. Een mooi bedrag was er ook door de opbrengst van de verkoping afgelopen zomer in Haamstede. Hartelijk dank ook aan allen die zich daarvoor hebben ingezet.

We wensen ieder die dit leest rijke, gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling toe. Ook voor 2018 wensen we u Gods zegen. Uw gebed en gaven blijven ook dan van groot belang.

Namens de TFT voor Ineke en Nellie Keijzer

Jan Maljaars

Voorzitter



Leven in Albanië

Giften kunt u overmaken op
reknr NL85INGB0004446134
tnv Stichting Leven in Albanië
ovv Project Fresku Albanië.

[Voor meer informatie, ga naar
www.leveninalbanie.org](http://www.leveninalbanie.org)

Ineke en Nellie Keijzer
AEP postbox 53
K.P.119 TIRANA
Albania
Tel: 00355 69 608 8508
E-mail:
1.2.inkeijzer@gmail.com

ThuisFrontTeam:
J.Maljaars
Koepel 32
4336 JX Middelburg
Tel: 0118-611660
E-mail:
jmmaljaars@outlook.com