



nieuwsbrief no 7: augustus 2018



## NIEUWS UIT FRESKU!

Nog even en dan is het zover, zes weken verlof. We zien er naar uit jullie te ontmoeten, ook al weten we dat dat vast niet iedereen zal zijn. Maar toch....

Voor hier betekent het dat we aan het afronden zijn en dat valt niet mee, want ze willen maar doorgaan! Vakantietijd is een lange periode van drie maanden. Veel kinderen gaan logeren bij opa en oma of bij een familielid in één van de dorpen. Maar ook veel ouderen gaan weg of krijgen (klein)kinderen over. Maar dat is allemaal voor een poosje ... Vandaar de vraag of we toch zo lang mogelijk door willen gaan met de activiteiten. Het kinderwerk hebben we 3 augustus afgesloten met het kinderkamp en met het vrouwenwerk gaan we nog door op de donderdagmiddag.

Verder brengen we nog wat bezoeken bij deze en gene, maar toch gaan we ons zo zachtjes aan meer en meer richten op ons verlof.

Het vertrek staat gepland op maandag 27 augustus. Helaas vliegen we pas om 23.30 uur, dus dat betekent dat we rond een uur of twee 's nachts aankomen in Nederland. Gelukkig worden we opgehaald en staat de pastorie in Haamstede weer klaar voor gebruik!

## ABC... Waar is de dokter?

Twee weken lang hebben artsen en verpleegsters uit de christelijke kliniek ABC, samen met vrijwilligers uit de moedergemeente, hier geëvangéliseerd en wel op een speciale manier. Iedere morgen en middag gingen ze in groepjes van vier naar de huizen om bloeddruk te meten, bloed te prikken voor "suikercontrole", mensen te wegen en het evangelie te verkondigen. Een prachtige actie. Natuurlijk bleven er deuren gesloten of wilden mensen niets horen over het evangelie, maar veel mensen zijn bezocht, hebben geluisterd, er is evangelisatiemateriaal uitgedeeld en met velen is er gebeden.



Soms bleven er groepjes achter in de kerk en werd het pleintje voor de kerk vol gezet met tafels en stoelen en kwam er zo een open kliniek waar ook veel gebruik van werd gemaakt. Daarnaast heeft een arts een presentatie verzorgd over gezonde voeding en een aantal psychologen over opvoeding. Dagen daarna kwamen er nog regelmatig mensen naar de kerk als wij er een activiteit in hadden,

met de vraag: “Waar is de dokter?” Zo ontstond het idee om na de zomer regelmatig één van de artsen hierheen te laten komen voor een gratis consult. Ook één van de psychologen heeft toegezegd door te willen gaan met voorlichting over opvoeding en andere onderwerpen. We zijn daar erg blij mee en dankbaar voor.

## **Kinderkamp**



Wat hadden ze er een zin in! Sommige kinderen zaten al vanaf zeven uur op de trap de wachten. Heel wat bezorgde ouders komen nog even vragen of we toch wel speciaal op *hun* kind willen passen, want... En zo hebben ze allemaal wel een reden om bezorgd te zijn. Er zijn zelfs twee vaders bij van wie hun kinderen echt niet alleen mee mogen. “Jullie weten niet wat er al allemaal in onze familie is gebeurd. Nee, we laten onze dochters echt nergens alleen naar toe gaan.” Na de registratie eindelijk met z’n allen naar de bus. Op naar Durrës, naar de zee. Feest, zeker voor kinderen die de zee niet vaak zien.

We hadden als thema “Gur gur behet mur” wat zoveel betekent als “Steen na steen wordt een muur”



en we hadden de verhalenserie van Nehemia voor de Bijbelverhalen. Wat is het nodig dat de muren van de harten van de kinderen, die nu stuk zijn door de zonden en de vijand zo vrij spel geven, worden opgebouwd door het geloof in de Heere Jezus. Er zaten veel mooie en goede lessen in deze verhalen en dat niet alleen voor de kinderen!

Natuurlijk hadden spel en de zee ook een grote plaats in het programma. Gelukkig is de zee daar erg ondiep en konden de kinderen er rustig in spelen. Het viel ons op dat er niemand kon zwemmen! We hadden gelukkig heel wat leiding, maar we merkten wel dat het voor hen de eerste keer was dat ze zo’n kamp leidden. Dat gaf ons wel een gevoel van dubbele verantwoordelijkheid. Meestal waren we zo rond een uur of vier weer thuis.

Van tevoren waren we best wel bezorgd over het weer. Iedere keer werd er melding gemaakt van regen, dus hadden we al een alternatief programma klaar, maar dat is toch nooit zo leuk. En...we hebben alle dagen zon gehad tot op de laatste dag. Toen we terugreden naar Tirana begon het te regenen. De Heere heeft de gebeden verhoord! Dat werd ook door de kinderen en ouders opgemerkt.

Nu gaan we nog verder met een aantal cursussen, zodat de band met de kinderen niet helemaal wordt verbroken. We hebben nog voetbaltraining en gitaarles. Daar gaan de vrijwilligers van de moederkerk mee door. Heel fijn.



## **“Maandag, dinsdag en woensdag slaap ik.”**

Als Nepi, één van de vrouwen, hoort dat we naar Nederland hopen te gaan en er dus een aantal weken niet zullen zijn, vraagt ze zich af hoe ze die tijd door moet komen. “Ik zie iedere keer zo uit naar de bijeenkomsten. Maandag, dinsdag en woensdag “slaap” ik, daarna beginnen de activiteiten en komt er weer leven in de wijk. Vreselijk dat jullie weggaan.”



Toen hebben we besloten om door te gaan met de Bijbelstudiegroep op donderdagmiddag en daar was iedereen blij mee. Dat wil niet zeggen dat iedereen er is. We zien heel wat vrouwen niet komen, omdat ze met vakantie zijn of omdat ze mensen over hebben in hun huis. We weten dat de zomerperiode anders is dan de rest van het jaar, maar we zijn blij met degenen die komen en goed mee doen. Gelukkig gaat de deur op zondag niet dicht, zodat Gods Woord iedere week zal worden verkondigd. Ook dan zien we dat er beduidend minder opkomen dan vóór de zomerperiode. Maar er zijn altijd weer mensen, ook nieuwe mensen, die komen. De Heere gaat door!

We willen het hierbij laten en bedanken weer iedereen die met ons mee heeft geleefd in gebed, met giften, door middel van acties en verkopeningen of hoe dan ook: Hartverwarmend! De Heere vergelde jullie naar Zijn rijke genade.

Hartelijke groeten,  
Ineke en Nellie

### ***Rust wat uit... Markus 6 :31***

*We lezen in deze nieuwsbrief dat het eerste jaar van Ineke en Nellie in Fresku al weer voorbij is. Ze schrijven dat ze naar hun verlof uitzien. Het voorbije jaar stond in het teken van : opstarten, contacten leggen, kennismaken, inburgeren, zoekend en biddend de weg gaan.*

*Het was een druk en heel intensief jaar, ontwikkelingen volgden elkaar soms heel snel op. Soms zo snel dat het overweldigend was. Ja, er is gebeden om een "open deur" in Fresku. Dat heeft God zeker gegeven. Dat is één van de verhoorde gebeden. Het is een zegen dat ontwikkelingen zo snel gaan. Er draait nu een kinderclub, tienerwerk, vrouwenwerk. Sinds kerst is er zelfs al een wekelijkse samenkomst op zondag.*

*We lezen nu van een vakantieprogramma met veel activiteiten. Mooi te merken dat er heel veel inzet vanuit de moedergemeente is. "Gemeentevorming", door het zaaien van de woorden van God, samen met de vele warme liefdevolle contacten.*

*Ineke en Nellie willen via de presentaties op verschillende momenten hier in Nederland nog veel meer van vertellen en laten zien. Het zou mooi zijn als u uw betrokkenheid toont door aanwezig te zijn bij één van de presentaties. Mocht u niet in staat zijn deze te bezoeken en u heeft vragen, dan kunt u die altijd per mail stellen.*

*In Markus 6 lezen we dat Jezus zijn discipelen meeneemt naar een stille plek om tot rust te komen (vs. 30). Ze deden verslag aan Hem van wat ze allemaal gedaan hadden. Het was een drukke tijd geweest, zo druk dat ze soms zelfs geen tijd hadden om te eten. Herkenbaar, ook in Albanië.*

*Wat zegt Jezus dan? "Kom met Mij mee, alleen, **rust wat uit.**" Zo'n verlof wensen we als TFT Ineke en Nellie toe. Alléén met Jezus te zijn en zó tot rust te komen.*

*Toch, als ik de tekst in Markus 6 verder lees, lijkt het dat hun rust van korte duur is geweest. Er wacht weer nieuw werk. Zo hebben Ineke en Nellie naast hun rust ook tijdens hun verlof nog allerlei zaken te doen. Ze mogen enkele presentaties houden. Er zijn de contacten met de achterban en de Stichting Leven in Albanië en de TFT. We hopen dat de ontmoetingen tot bemoediging zullen zijn.*

*Als TFT wensen we alle lezers tijd te nemen om tot rust te komen bij de Heere Jezus. In die rust ook tijd te hebben voor gebed, ook voor dit stekje in Fresku.*

*Namens de TFT, Jan Maljaars, voorzitter*

*Presentaties tijdens de verlofperiode in Nederland:*

*31 augustus:*

*Burgh-Haamstede, in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Ankerweg 10.*

*26 september:*

*Kootwijkerbroek, in het kerkgebouw van de PKN, Veluweweg 84.*

*Beide avonden beginnen om 19:30 uur. Iedereen van harte welkom !*



**Ineke en Nellie Keijzer**  
AEP postbox 53  
K.P.119 TIRANA  
Albania  
Tel: 00355 69 608 8508  
E-mail:  
1.2.inkeijzer@gmail.com

Leven in Albanië  
Giften kunt u overmaken op  
reknr NL85INGB0004446134  
tnv Stichting Leven in Albanië  
ovv Project Fresku Albanië.

[Voor meer informatie, ga naar  
www.leveninalbanie.org](http://www.leveninalbanie.org)

**ThuisFrontTeam:**  
J.Maljaars  
Koepel 32  
4336 JX Middelburg  
Tel: 0118-611660  
E-mail:  
jmmaljaars@outlook.com